

Een kind is ons ge - bo - - - - - ren, een zoon

wordt ons ge - ge - ven en op zijn schou - der

draagt hij het te - - ken van zijn vors - - ten - dom.

Ook zal hij de naam dra - - - - - gen: Va - der

der eeu - wig - heid, Ko - ning van de vre - - de. Be - - zingt

met nieuw ge-zang de He-re,* want Hij ver-richt-te won-de-re da-den.

Aan Va-der, Zoon en hei-li-ge Geest de glo-rie,* nu en

al-tijd en in de eeu-wen der eeu-wen. A-men